

PUZZELS

Invalpuzzel

De beginletters van de antwoorden vormen een woord.

1. De stad waar de man uit het verhaal woonde.

--	--	--	--	--
2. Het land waar de man uit het verhaal vandaan kwam.

--	--	--	--	--
3. Zo heet de man uit het verhaal.

--	--	--	--	--
4. Zo heet de koning uit het verhaal.

--	--	--	--	--
5. De koning zegt aan het eind van het verhaal: Deze God is ...

--	--	--	--	--
6. De leeuwen hebben hem ... gedaan.

--	--	--	--	--

Plaatjessudoku



In elk vakje van vijf moeten alle vijf de plaatjes getekend worden. Maar let op: ook horizontaal en verticaal moeten vijf verschillende plaatjes op een rij komen. Kun jij 'm oplossen?

Tip: vind je tekenen niet leuk? Gebruik de cijfers bij de plaatjes om de sudoku op te lossen!

Biddag map 2022

gezinsdagboek

Thema:

Blijven bidden

Daniël 6:1-29

KERK, SCHOOL & GEZIN

Gezinsdagboek

Hoe werkt het gezinsdagboek?



BIJBELLEZEN

Het te lezen bijbelgedeelte met een korte uitleg voor de kinderen.
Tip: zorg dat de kinderen die kunnen lezen een eigen bijbelte voor zich hebben, zodat ze zelf kunnen meelesen (evt. hardop ieder een vers). Ook is het met name voor jonge kinderen leuk om platen bij het verhaal te zien. Zoek een kinderbijbel/bijbelboekje op met zulke platen en wijs aan of vraag wat je ziet.



DOE-OPDRACHT

Beschrijving van een doe-opdracht om met elkaar als gezin uit te voeren. De plek van de beschrijving (voor of na het bijbellezen) geeft aan of de opdracht geschikt is om als introductie te doen of juist als afsluiting. Het doen van dit soort opdrachtes is niet alleen leuk, maar ook functioneel. Kinderen onthouden de boodschap beter als deze gecombineerd wordt met een stukje 'ervaring' en 'doen'.
Advies: lees voordat de week begint alle opdrachtes alvast door in verband met de (kleine) voorbereiding die het vraagt.



GESPRESKSVRAGEN

Gespreksvragen om met elkaar door te spreken over het bijbelgedeelte en de boodschap.
Probeer het gesprek met de kinderen zo te leiden dat alle kinderen mee kunnen doen, breng de vragen op het niveau van de kinderen. Voor jonge kinderen: korte, eenduidige vragen (wie/wat/waar). Bij oudere kinderen kun je daarop doorvragen, bijvoorbeeld: 'waarom vind je...?' of 'hoe denk je...?'



BIDDEN EN DANKEN

Gebedspunten. Tip: laat de kinderen ook zelf hardop bidden.



ZINGEN

Suggesties om te zingen. De nummers verwijzen naar de bundel *Op Toonhoogte* van Boekencentrum/HGJB. De themaliederen staan in dit boekje afgedrukt. Zingen helpt kinderen om de inhoud van het verhaal te verwerken. Daarnaast brengt zingen vreugde: door te zingen kun je God de lof en dank brengen. Het is belangrijk om de vreugde van het samen zingen ook in je gezin een plek te geven.
Tip: laat de kinderen zelf meespelen op hun instrumenten, laat hen gebaren maken (eventueel zelf te verzinnen) bij de liederen en zing het lied indien mogelijk in canon.



GESPRESKSVRAGEN

- Wat is antwoord op de leesvraag?
- Waarom willen de drie vrienden niet knielen?
- Wat moet de koning aan het eind erkennen?



DOE-OPDRACHT

Pak een (groot) vel papier en een pen. Denk met elkaar na over dit verhaal. Hoe zie je dat God machtig is? Waarvoor kunnen wij Hem eren? Schrijf alles wat genoemd wordt op het vel papier. Prijs God daarvoor als je samen de maaltijd met gebed afsluit.



BIDDEN EN DANKEN

- We bidden om ook een sterk geloof te hebben en te houden.
- We danken dat er in de Bijbel heel veel beloften voor ons staan.



ZINGEN

- Psalm 72:11 - Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen
- OTH 291 - 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God

WOENSDAG

God, de Heere regeert!



BIJBELLEZEN

Leesvraag: Wat geloven de drie vrienden?
Lees samen: Daniël 3: 14-30

Nebukadnezar denkt nog vaak aan zijn droom. Daarom laat hij een beeld van 30 meter hoog maken. Het lijkt helemaal van goud te zijn. Alle belangrijke mensen uit zijn grote rijk moeten verplicht naar de inwijding komen. Er is een groot muziekkorps. Als de mensen muziek horen moet iedereen neerknielen en dat grote beeld aanbidden. Maar vooraf worden de mensen gewaarschuwd: wie niet buigt zal in een brandende oven gegooid worden. En op een sein van de koning vallen alle mensen voorover en de koning geniet van zijn macht. Maar dan komen er enkele mannen bij de koning en zeggen dat niet iedereen gebogen heeft. Ze beschuldigen de drie vrienden van Daniël: 'Zij buigen niet, uw goden vereren ze niet en uw beeld aanbidden ze niet!' Sadrach, Mesach en Abed-Nego moeten bij de koning komen. Hij geeft ze nog één kans: 'Als de muziek weer speelt, moeten jullie buigen.' Maar de drie zeggen: 'We doen het niet. Als het moet kan onze God, Die wij vereren, ons redden van het vuur en ook uit uw macht!' Dan wordt de koning heel boos en hij geeft bevel de oven zeven keer heter te stoken. De vrienden worden geboeid en in de oven geworpen. Maar dan schrikt de koning. Er wandelen vier gedaanten door de vlammen. Die vierde lijkt wel een godenzoon. De koning roept de mannen terug. Iedereen merkt dat er geen brandlucht aan hen en aan hun kleren zit. De koning geeft zelfs bevel dat niemand iets lasterlijks mag zeggen over de God van Israël.



MAANDAG

Daniël durft



DOE-OPDRACHT

Misschien ken je het spel 'Zeg geen "ja", zeg geen "nee"' wel. Zoiets gaan we nu ook doen. Iedereen mag om de beurt een vraag stellen aan degene die rechts naast hem of haar zit. Die moet proberen de vraag te beantwoorden, zonder "ja" of "nee" te zeggen. Wie de meeste vragen beantwoordt zonder fouten te maken, wint het spel.



Moelijk hè, om geen "ja" of "nee" te zeggen.... Soms moet je juist "nee" zeggen, ook al willen mensen dat misschien niet horen. In het verhaal dat je gaat lezen, zegt Daniël wél heel duidelijk 'nee'.

BIJBELLEZEN

Leesvraag: Wat vraagt Daniël aan de verzorger?
Lees samen: Daniël 1:8-15



Kijk daar staat het paleis van koning Nebukadnezar. Hij is erg machtig, want hij heeft veel landen veroverd. En dan neemt hij de koninklijke zonen uit die landen mee naar Babel. Die moeten hem dienen. Maar eerst krijgen ze een opleiding van drie jaar. Ze moeten de geschiedenis en de taal van Babel leren en alles van vroeger vergeten. Daarom krijgen ze ook een nieuwe naam. Onder deze prinses is ook Daniël. Hij is uit Israël meegenomen, net als zijn drie vrienden. Ze krijgen eten dat de koning ook eet. Maar die maaltijden zijn vaak eerst aan de afgoden geofferd. En Daniël weet dat het eten vaak onrein is volgens de regels die God aan Israël heeft gegeven. God geeft Daniël de

Themagedichten

moed om te vragen of ze gewóón eten kunnen krijgen. Dat weigert de oppasser eerst. Daniël vraagt om het tien dagen te proberen. Dat mag. God zorgt ervoor dat de vier jongens er veel gezonder uitzien dan de anderen die dat koninklijke eten hebben gekregen. Dan stemt de oppasser toe en ze krijgen voortaan geen onrein eten. Ze zeggen weleens: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar na de opleiding van drie jaar blijkt: De jeugd die God gehoorzaamt, die heeft de toekomst. Want Daniël en zijn vrienden zijn veruit de besten van de groep. Dat komt omdat de Heere hen zegent. Toen de koning hen een soort examen afnam, waren ze wel tien keer knapper dan de anderen. Wat een zegen van onze trouwe God!



GESPRESKSVRAGEN

- Weet je het antwoord op de leesvraag?
- Waarom wil Daniël geen koninklijk eten?
- Moeten wij tegen bepaalde dingen ook 'nee' zeggen? Noem eens wat.
- De koning kan voortaan met de prinsen over problemen praten.
- Bij wie kun jij met je vragen terecht?



BIDDEN EN DANKEN

- We bidden voor christenen die vervolgd worden.
- En we bidden dat wij God met ons hele hart zullen blijven volgen.
- We danken dat wij in ons land God mogen dienen in vrijheid.



ZINGEN

- Psalm 143:10 - Leer mij, o God van zaligheden
- OTH 543 - Stap voor stap, dag na dag, wil ik Jezus volgen

DANIËL BLIJFT BIDDEN

Gedicht onderbouw

Daniël werkt voor de koning, maar hoe vaak hij daar ook zit, hij gaat steeds weer naar zijn woning, waar hij regelmatig bidt.

En zijn bidden, dat is buigen, want hij knielt eerbiedig neer, om God hulde te betuigen en te smeken tot zijn Heer.

Maar er zijn jaloerse mannen.

Zij bespieden Daniël.

En dan maken ze hun plannen:

heel de maand een zwijgbevel.

Toch blijft Daniël trouw vragen,

want hij houdt zoveel van God.

Hij blijft bidden, alle dagen,

stoort zich niet aan het verbod.

Ze gaan Daniël begluren.

Hij komt in de leeuwenkuil.

Maar God gaat een engel sturen,

en die sluit de leeuwenmuil.

Zo blijft Daniël in leven.

En er komt een nieuwe wet,

want de koning heeft geschreven:

'God de Heer verlost en redt!'

BLIJVEN BIDDEN

Gedicht midden-/bovebouw

Daniël werd uit zijn land weggenomen, Ook zijn drie vrienden werden geroofd.

Zij zijn met dwang toen in Babel gekomen.

Een mooie toekomst werd hun beloofd.

Eerst moesten zij daar wel drie jaar studeren.

Omdat God onrein eten verbiedt,

gingen zij dadelijk fel protesteren:

koninklijk voedsel namen zij niet.

Er komt een wet: dertig dagen niks vragen

Daniël weet: dit geldt ook voor hem.

Toch blijft hij bidden, ook in die dagen:

hij knielt neer richting Jeruzalem.

Daarom moet hij in de kuil met de leeuwen.

God stuurt Zijn engel op het gebed.

's Morgens staat daar al de koning te schreeuwen.

Daniël antwoordt: Mijn God Die redt!

Tekst: Roel Bartels | Het gedicht voor de onderbouw is te zingen op de wijs van 'Ik Heb geloofd en daarom zing ik' (Weerklank 486). Het gedicht voor de midden-/bovebouw op de wijs van 'In het begin lag de aarde verloren' (OTH 450).

Themaliederen



LEES JE BIJBEL, BID EIKE DAG (OTH 539)

Themalied onderbouw

Lees je bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, bid elke dag.
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag.
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag.

Tekst & muziek: H.D. Clarke
© IKEG / Continental Sound

IK HEF MIJN OGEN OP (OTH 56)

Themalied midden-/bovenbouw

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn Beschermmer, die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?
U bent mijn schaduw, U bent er altijd,
bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U Heer.

Muziek: Marcel & Lydia Zimmer
Tekst: Marcel Zimmer
© 2004 Ceimar Music
Opwekking 640



DINSDAG

Daniël bidt



BIJBELLEZEN

Leesvraag:

Lees samen:

Wat vraagt Daniël aan zijn vrienden?
Daniël 2:14-19 en 23

Koning Nebukadnezar heeft angstig gedroomd. Hij kan er niet meer van slapen. Daarom roept hij al zijn wijzen, tovenaars en de mannen die altijd zeggen dat ze dromen kunnen uitleggen. Hij zegt: 'Jullie moeten me vertellen wat ik gedroomd heb en ook wat het betekent. Als jullie me dat vertellen, dan zal ik jullie met rijke geschenken belonen en zullen jullie grote eer van mij ontvangen. Maar als jullie het mij niet vertellen, zal ik jullie allemaal laten doden.' Daar schrikken al die mensen van en ze zeggen dat ze dat niet kunnen. Ze weten dat hun leven nu op het spel staat. Als Daniël dit hoort, gaat hij naar de koning en vraagt om wat uitspel. Gelukkig wil de koning hem dat geven. Daniël roept zijn vrienden en samen gaan ze bidden. Je kunt bij het bidden gaan staan. Zo stonden de raadsheren rond de troon van de koning.

Je kunt bij het bidden gaan zitten en dat drukt rust en vertrouwen uit. Je kunt bij het bidden ook knielen. Dan word je zelf klein en de God tot wie je bidt wordt groter in je ogen. Samen bidden Daniël en zijn vrienden met hun hele hart. Samen smeken ze om hulp. Die nacht laat God aan Daniël in een visioen zien wat de koning droomde: een groot beeld van verschillende metalen wordt door een grote steen vermorzeld. Daniël weet nu dat er verschillende wereldrijken zullen komen, maar dat het Koninkrijk van God altijd zal blijven bestaan. Daniël geeft God de eer!



DOE-OPDRACHT

Kies twee gezinsleden uit die dit rollenspel gaan doen; een 'koning' en een 'onderdaan'. Het doel van het rollenspel is om te ervaren hoe goed het kan zijn om bewust een houding aan te nemen als je gaat bidden.

De 'onderdaan' gaat aan de 'koning' een vraag stellen. De eerste keer gaat de 'onderdaan' daarbij staan. De tweede keer gaat hij languit op de bank (of grond) liggen. De derde keer vraagt hij het zittend. De vierde keer gaat hij op zijn knieën zitten, terwijl hij zijn vraag aan de 'koning' stelt.

- Hoe voelde de 'onderdaan' zich de eerste, tweede, derde en vierde keer? En hoe voelde de 'koning' zich daarbij? Wanneer voelde de 'koning' respect (en wanneer juist niet)?
- Welke houding zou je willen gebruiken als je niet tot een koning, maar tot God bidt? Waarom?
- Welke gebedshouding(en) zou God mooi vinden?



GESPREKSVRAGEN

- Wat vraagt Daniël aan zijn vrienden?
- Weet je meer verhalen uit de Bijbel met een droom?
- Wat is de betekenis van die grote steen?



BIDDEN EN DANKEN

- We vragen of de Heere ons een sterk verlangen naar Zijn Koninkrijk wil geven.
- Dank dat God voor ons zorgt. Hij is machtiger dan alle koningen.



ZINGEN

- Psalm 135:3 - God is groot
- OTH 327 - Machtig God, sterke Rots